



Motivatie Nico van Setten

Waarom heb ik gekozen voor De Republikeinen?

Eigenlijk had ik de politiek al op gegeven en wilde ik 3 jaar rondkijken en rustig aan iets opbouwen. Want politiek is wel mijn ding. Het gevecht, het debat in de raadzaal. De ambtenaren aan het werk zetten. En opkomen voor diegene, die dat vraagt of nodig heeft.

Ik woon ruim een jaar nu in Vlaardingen en moet bekennen dat ik snel gewend ben. Dat kwam mede door een aantal echte vrienden, die ik hier heb en best wel een leuke kring met kennissen. Door mijn oprechte interesse luister ik graag naar mensen, hoor hun verhaal aan en ga je dingen nakijken en controleren. Wat blijkt, ik woon in Vlaardingen West (Ghetto in de volksmond) wat voor mij een klein paradijs is zeker gezien het feit dat ik net uit de Tarwewijk (Rotterdam Charlois) kom. Dan gebeuren er hier soms hele rare dingen.

Zo schijnen er jarenlang poepende vrachtwagen chauffeurs zicht te misdragen langs de A20, die dus met hele grote regelmaat hun uitwerpselen deponeren aan de rand van de Krabbepas (Surfmeer). En dan niet verscholen ver weg ergens diep in de bosjes. Nee... Mooi langs het voetpad, in het zicht van kinderen, hondenbezitters en recreanten, die gezellig een dagje uit zijn. En al jaren lang moeten zij toekijken hoe de bergen dampende drollen bedekt worden door nog viezere bergen wc papier. Als je dan denkt ja dat is vies en vervelend, klopt dat. Als je daarnaast dan hoort dat er jaarlijks straten en kelders vollopen met water en er minimaal 2 keer per jaar kades blank staan en zelfs afgesloten worden voor publiek, gaat mijn vakkondshart kloppen.

De Republikeinen kwamen op mijn pad en gaven mij een podium, dat anderen mij niet wilden bieden. Ja dan is het een bijna uitgemaakte zaak. Ik heb De Republikeinen bestudeerd, uitgeprobeerd en nageplozen en kwam tot de conclusie dat ze hun zaken op orde hebben. Statuten, een partijprogramma en een bestuur. En ze wilden voet aan de grond krijgen in Vlaardingen en ik ben bereid om hier voor te gaan. Uit hun programma op www.republikeinen.org heb ik wat kernpunten overgenomen waar ik echt achter sta en dat zijn de speerpunten waar we ons de komende 4 jaar hard voor willen gaan maken.

Samen met een denktank van bewoners en ondernemers hebben wij lokale speerpunten bepaald die ons inzien nadrukkelijke aandacht verdienen. Op de gekozen speerpunten kunt u ons ook op afrekenen na 4 jaar. Geen bla bla beloftes maar duidelijk transparant en afrekenbaar.

Ik zelf zal me keihard gaan inzetten tegen de wateroverlast. Want als een stad al jaren onderloopt dan zijn er nog heel wat bestuurlijke stappen te maken. Nederland leeft onder de waterspiegel. Wereldbekendheid om het watermanagement, het inpolderen en de Deltawerken. En bij ons lopen jaarlijks de kades onder. Geloof me er gaan meer en grotere regenbuien komen. Waardoor de waterspiegel zal stijgen. Dus Vlaardingen zal steeds vaker deels onder water komen te staan als we nu niet ingrijpen.